



Schutterij
Sint Martinus Born

Nieuwsbrief 35, Born 8 april 2019

Beste Schuttersvrienden,

Overlijden Frits van Beek



Op 17 februari j.l. ontvingen we het droeve nieuws dat ons lid Frits van Beek die dag was overleden. Frits was vanaf de heroprichting in 1985 nauw betrokken bij de schutterij. Hij speelde een belangrijke rol bij de heroprichting. Naast de jonge kartrekkers, was hij toen één van de ouderen die de zaak in het spoor hielden. Frits had goede contacten en boorde deze aan ten behoeve van de schutterij. De eerst opslag-container en schuttersunit wist hij te regelen. Veel elektriciteitskabels en andere waardevolle spullen toverde hij te voorschijn. Frits had veel oog voor traditie en de verbondenheid van schutterij met de kerk. Hij beijverde zich sterk voor de aanschaf van een nieuw schuttersvaandel. In de kerk staat een prachtig beeld van st. Martinus te paard. Frits had de contacten om de schutterij dit beeld aan te laten aanbieden aan de Parochie. Het versieren van de straten voor de processie stimuleerde hij en hij was er trots op dat de schutterij deze traditie herstelde en nu wordt voortgezet door (zijn) buurt "Achter het Spoor".



Frits was gedreven in wat hij aanpakte.

Zo zag de tuin er altijd piekfijn uit. Hij bakte vlaaien in het "Bakkes" achter het huis. Van zijn baksels mochten we vaak genieten. Ook de schutterij probeerde hij vooruit te helpen waar hij kon. Hij vond het moeilijk als niet iedereen zijn lidmaatschap even serieus nam. Zijn motto was: Je bent vrijwillig ,maar zeker niet vrijblijvend lid van de schutterij".

Om zijn verdiensten was Frits officier, de hoogst in rang. De laatste jaren werd zijn gezondheid minder. Meetrekken deed hij nog sporadisch. Om die reden stak hij zich in 2008 niet meer in een nieuw uniform. Maar hij bleef met hart en ziel betrokken bij "zijn" schutterij. Hij was trots op zijn



zonen met belangrijke functies in de club. Han als vaandeldrager en Martin als Keizer. Hij had het moeilijk met het heengaan van Leonie. Zijn steun en toeverlaat en rustige kracht op de achtergrond.

Frits werd op 21 februari 2019 vanuit de St. Martinuskerk in Born met schutterseer begraven.

Frits, Namens de schutterij: **“Bedankt veur alles.”**

Uit de jaarvergadering

Bij de opening van de jaarvergadering bedankte Keizer Martin van Beek de schutterij voor de aanwezigheid in grote getale tijdens de uitvaart van zijn vader. Het heeft de familie steun gegeven.

De voorzitter verzocht om een minuut stilte en gebed.

Verder belangrijke punten die aan de orde zijn gekomen.

- De keizer zal in een nieuw uniform worden gestoken, zodat hij zich komende jaren weer kan meten met al die nieuwe keizers in de buurt.
- Timothy Janssen is benoemd als nieuw bestuurslid. Zo worden de afstanden tussen drumband en bestuur korter. Tevens zal hij als taak krijgen de jeugdactiviteiten binnen de schutterij te stimuleren.
- Diverse **verzoeken om hulp en handjes** bij de activiteiten van de schutterij:
 - o Poetsen unit
 - o Bij het kienen
 - o Rommelmarkt
 - o Begeleiding van de jeugdleden tijdens de schuttersfeesten.
- Een hele discussie werd gevoerd over al dan niet meebetalen aan aanschaf van kogelvangers door onze schuttersbond. Kosten ruim € 5.000,-!!!! Besloten werd om de zaak tijdens de Bondsvergadering kritisch te benaderen. Uiteindelijk tijdens de Bondsvergadering besloten nu niet tot aanschaf over te gaan. De stemming was 9 voor en 9 tegen. Kunnen we een bedrag toevoegen aan onze reserves.
- Het Koningsreglement wordt aangepast. Mensen woonachtig in Born willen we de kans geven om te proeven aan de schuttersactiviteiten. Dus, hij/zij die woont binnen de grenzen van de oude gemeente Born (zoals deze grenzen waren vóór de herindeling van 1982) mag meeschieten op de vogel.
- Kijkt u nog eens op onze website. William van de Wouw is de nieuwe beheerder. Milou heeft het beheer overgedragen. Tezamen met de secretariaat activiteiten werd het haar echt te veel. Milou bedankt en William, fijn dat je ons verder helpt!

www.schutterijstmartinusborn.nl

- We verwelkomen nieuwe leden:
 - Len Stegeman, groot liefhebber van motoren en nu schutterij, ook wel genoemd de broer van George.
 - Manon de Bruyn, dochter van Piet en zus van Pieter. Kent als verloskundige bijna alle kinderen van Born en dus de nieuwe potentiële leden voor de schutterij.

Data om alvast te noteren.

- Vrijdag 19 april 2019: start schietoefeningen op de schuttersweide
- Zaterdag 27 april 2019: Presentatie nieuw Koningspaar.
- 9 mei 2019 schuttersfeest Wilhelmina Hingen

Met vriendelijke Schuttersgroet,

Namens

Schutterij St. Martinus Born