



Schutterij
Sint Martinus Born

Nieuwsbrief 38, Born 2 juli 2019

Beste Schuttersvrienden

Met de spreuk “Voor Auter, Heerd en Troon” wordt vaak de kernwaarden van het schutterswezen aangeduid. Van oudsher worden de schutterijen gezien als beschermers van de waarden van de kerk auter (is ander woord voor altaar), gemeenschap (heerd) en de wereldlijke overheid (troon).

Misschien is dit allemaal wat hoogdravend om de betekenis van de schutterij weer te geven. Maar in elk geval zorgt de schutterij sedert jaar en dag voor opluistering van de kerkelijke activiteiten.

Voor “Auter” heeft schutterij St. Martinus afgelopen weken weer paraat gestaan.

De Processie

Op eerste Pinksterzondag 9 juni trok de sacramentsprocessie weer door de straten van Born. Tegenwoordig is de term processie bij het brede publiek bekender van de jeuk gevende rupsen. Maar bij de echte processie gaat de schutterij voorop en maakt de weg vrij voor de rest van de deelnemers aan de processie. Bij de kappelen die zijn opgericht, wordt halt gehouden en bij het tonen van het sacrament, presenteert de schutterij het geweer en met de kamerschoten (thans verzorgt door Hans Ackermans) wordt voor dit moment extra aandacht gevraagd. Met langzame pas beweegt de processie zich door Born om bij de kerk weer te eindigen. Na de laatste gebeden volgt een snelle mars naar het clublokaal. Bij de Sjoester volgt een gezellig samenzijn, onder het genot van spek en eieren. Deze werden aangeboden door café de Sjoester.

Andre, Elke en Milou hebben het bakken voor hun rekening genomen. Hiervoor natuurlijk dank.

Op onze facebookpagina staan mooie sfeerbeelden van de processie en het samenzijn na afloop weergegeven.

<https://nl-nl.facebook.com/schutterijsintmartinus.born/>



De Bisschop



Op zondag 16 juni mocht de schutterij wéér paraat staan voor het “Auter”. De kersverse bisschop van Roermond kwam in Born zijn opwachting maken en de schutterij mocht hem begeleiden naar de kerk. Voor zowel de bisschop als de schutterij een bijzondere gebeurtenis. Mgr Smeets is “eine Bornse Jong” en precies 25 jaar nadat hij als priester zijn eerste mis deed in Born, kwam hij nu terug als Bisschop. Bij die eerste mis was de schutterij ook present. De bisschop preekte in het Bors plat. Hij blikte terug op zijn jeugd in Born en de veranderingen sedertdien. Als leider van een tanende kerk rust hem een zware taak.

Ook bij de schutters is de belangstelling voor sommige bijzaken belangrijker dan de kerk. Want de 24- uursrace van Le Mans gaat ook gewoon door onder de mis.



Marketentsters in het nieuw

De marketenstermeiden staan er weer “blits en blank” op. De kleermaker heeft nieuwe jasjes gemaakt en de rokken zijn aangepast. Er zijn nieuwe deksetvetten voor over de mandjes geborduurd. Om het geheel van een “final touch” te voorzien zijn de dames voorzien van nieuwe polo’s zodat ze ook na de verplichtingen op de schuttersweide herkenbaar zijn. Onze vroegere koningin heeft de polo’s gesponsord en aan de jeugdmarketentsters geschonken. Als oud marketenster stelt Marion haar ervaring beschikbaar om de jeugd te begeleiden bij onder andere het uittreden.

Dames véél succes dit verdere seizoen!





Nieuwigheidjes

Veiligheid in het omgaan met wapens is de laatste jaren een veelvuldig terugkerend item. Wat jaren vanzelfsprekend was, wordt nu in harde regels gegoten. Een voortdurende discussie is gaande over het meevoeren en gebruik van de exercitiegeweren en sabels. Hoe om te gaan met kamerschoten, opslag van kruit. Een buksemeester moet lid zijn van de KNSA en een verklaring omtrent gedrag kunnen overleggen. Als schutter moet je je legitimeren en registreren. Elk schot moet geadmistreerd worden. Als laatste loot aan de boom van regels is de verplichting toegevoegd om te laten zien dat de schuttersbuks bij verplaatsing niet geladen is. Het is verplicht om bij het afleggen van de buks een zogenaamde **"kamervlag"** in de kamer van de buks te plaatsen. Kan het nog gekker worden??!!!

Triest bericht, overlijden van Cor Esselaar.

Na een langdurig ziekbed overleed op 27 juni 2019 Cor Esselaar. Cor was schutter van het eerste uur en "pater familias" van een echte schuttersfamilie. Cor was vader van Wil Esselaar (eerste koning na de heropricting, en later commandant), Han Esselaar (instructeur, tamboer-maitre, en lid drumband), Petra Esselaar (lid drumband) en de opa van Ellen en Maaïke (leden drumband) en natuurlijk schoonvader van Christianne Esselaar- Knops (bestuurslid en lid drumband).

Cor was de tweede koning na de heropricting. Hij was daar trots op zeker omdat hij als eerste koning van de heropgerichte schutterij mocht meetrokken bij het OLS in Kinrooi (1987). Het was de eerste keer dat Born weer op het OLS verscheen. Cor behaalde daar als koning de eerste prijs. Het schildje droeg hij trouw op zijn uniform. Cor was een gewaardeerd geweerdruager.



Bij de activiteiten van de schutterij stak hij de handen uit de mouwen. Jaren heeft hij in het schuurtje achter het huis in de Putsraat de kogels gegoten. Cor was ook van vernieuwing. Hij kwam als werknemer van DSM op het idee om "Dyneema-vezel- plastic-doeek" achter de schiethark te hangen om kogels op te vangen. Het werkte wel, - de kogels gingen niet door het doek heen - maar de experimenten werden gestaakt door het hels kabaal dat de inslagen maakten. Cor was ook streng, streng voor zichzelf maar ook voor de mensen in zijn omgeving. Bij elke vergadering

van de schutterij hamerde hij op het belang van goede oefening en aanwezigheid van **alle** leden bij activiteiten van de schutterij. Hij vond het ook niet makkelijk te verkroppen als mensen hun afspraken niet na kwamen of niet aanwezig waren bij schuttersactiviteiten. Zijn motto was dat als je bij de club bent, je er ook vol voor moet gaan- “een man een man, een woord een woord”. En dat deed Cor, je kon altijd op hem rekenen.

Op woensdag 3 juli wordt hij begraven vanuit de St. Martinuskerk in Born. We wensen de familie sterkte met het verlies.

Komende Activieten

Woensdag 3 juli 19.00 uur oefenen schieten OLS in Sevenum

Vrijdag 5 juli 19. Oefenen exercitie en schieten OLS in Sevenum

- Zondag 7 Juli OLS in Sevenum, de tent en schietbomen staan al voor ons klaar



- Zondag 21 juli ZLF Puth.

Met vriendelijke Schuttersgroet,

Namens

Schutterij St. Martinus Born